



Geloven - like of share

Bijbelstudies bij het jaarthema 2017-2018

Lichtbaken / Lijnbaankerk

auteurs:

Douwe Adema
Cora Brouwers
Jan Dreschler
Linda Piet
Wouter Verbruggen

redactie:

ds. Pim Hogenbirk
ds. Jaco Weij

Met dank aan drukkerij Ons Tweede Thuis

Bijbelstudies jaarthema 2017-2018 : Geloven - like of share
Lichtbaken - haarlemmermeer.ngk.nl/
Lijnbaankerk – [www.lijnbaankerk.nl](http://www lijnbaankerk.nl)
oktober 2017

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
1. HIJ - Verbinding verbroken !?	6
2. HIJ – Vertrouwen	12
3. WIJ - Voor elkaar zijn als Jezus	18
4. WIJ - Liefde is.....	23
5. ZIJ - 'Hoe sta ik als Christen in de wereld?'	29
6. ZIJ - Verbonden in de wereld...	36

Voorwoord

Dit seizoen 2017-2018 gaan we aan de slag met het thema **Geloven – like of share**. Al vroeg dit jaar ontstond in de moderamina vergadering, het overleg tussen de beide kerkenraden, het idee om rond *verbinden* het jaarthema in te kleden.

Verbinden is in de mode. Niet alleen in de kerkelijke context, ook in de samenleving zoekt men verbinding. Een nieuw kabinet moet verbinden, bedrijven zoeken managers die kunnen verbinden, etc. Persoonlijk zijn we verbonden met familie en vrienden. We gebruiken de media om nieuws tot ons te nemen. De laatste jaren steeds meer via internet en mobiele telefoons. Sociale media als Facebook, Instagram en LinkedIn brengen ons in contact met vrienden, zakelijke partners, soms verspreid over de hele wereld.

Verbonden zijn is dus belangrijk. Het maakt mogelijk om relaties aan te gaan, deze te verdiepen, lief te hebben. Vaak zien we geen verbinding: ruzie, eenzaamheid. Dat leidt van kwaad tot erger. God heeft dat niet zo gewild en zoekt ons nog steeds: Hij wil zich verbinden aan ons, dat wij ons aan elkaar verbinden en ons verbinden met zijn schepping en schepsels.

De bijbelstudies in dit boekje laten zich in drie thema's indelen: HIJ – WIJ – ZIJ. De drie themazondagen die dit seizoen gehouden worden, zullen steeds ook rond elk van deze thema's worden georganiseerd. Het is onze hoop en bedoeling dat bijbelstudiegroepen de studies zullen gebruiken op de kringen. Sluit je aan bij een kring. Maar de studies zijn ook geschikt om thuis, persoonlijk of samen als gezin te gebruiken.

De studies zijn geschreven door 5 leden uit onze beide gemeenten. De redactie was in handen van beide predikanten. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.

De verspreiding van de boekjes gaat per 'pastorale eenheid', voor elk adres één exemplaar plus een extra exemplaar voor elke thuiswonend belijdend lid. Mochten er meer exemplaren nodig zijn, schiet ons dan even aan. Op de website van de Lijnbaankerk is bovendien een exemplaar te downloaden, handig voor op de tablet.

Tenslotte: voor het Lichtbaken is een jaarthema nieuw, de Lijnbaankerk doet dit nu voor het vierde jaar achtereen. Ervaring leert dat samen met een thema aan de slag zijn, verbindt. Spannend is dat we hierbij als gemeenten samen optrekken. Verbinding hebben, een levende relatie hebben, is niet vanzelfsprekend hebben we de afgelopen jaren geconstateerd. Verbinding met elkaar, begint rond verbinding met Hem bij een open bijbel. We bidden dat dit boekje en de bijbelstudies ons dichter en dieper bij God, elkaar en onze naaste brengt.

Jan Dreschler en Jacob Heeren

1. HIJ - Verbinding verbroken !?

Bijbelgedeelte : Genesis 3: 1-13

Verkenning van het thema:

In deze Bijbelstudie gaat het over onze persoonlijke band met de Here God. Daarvan ervaren wij allemaal dat die niet vanzelfsprekend is. Dat dat ons moeite kost. Zeker als het gaat om de verbinding met God. Die (b)lijkt verbroken. Hij zoekt contact met ons en wij (?) zoeken verbinding met Hem. En die betrokkenheid tussen de Here God en ons mensen is niet simpel. Hoe komt dat? Wat speelt er allemaal in mee?

De Bijbel vertelt ons over het plan en verlangen van God met de wereld en met ons mensen.

Opwarmer:

- Welke ervaring heb jij met moeizame of verbroken relaties?
- Wat doet dat jou? Heb je daar last van?
- Heb je moeite gedaan om die te herstellen?
- Waarom heb je die moeite wel of niet gedaan?
- Wat maakt het moeilijk?
- Licht dat aan die ander of bij jou?

De Bijbel open:

Lees met elkaar Genesis 3: 1-13 (of heel Genesis 3?)

Toelichting:

“Adam/mens ... waar ben je?”

Wij kennen allemaal het verhaal van Adam en Eva: het paradijs, alles was goed ... totdat ... de zondeval. Wij luisterden niet naar God, maar naar de Vijand van God. En toen was het leed geleden: onze verbinding met God hadden we verbroken. Wij verstopten en verstoppen ons voor God

Maar de Here God nam daar geen genoegen mee Hij ging ons zoeken Adam/mens waar ben je?? Waar ben je mee bezig??

God zocht al verbinding met ons vanaf het moment dat wij bij Hem vandaan zijn gelopen, en zoekt nog steeds waar ben je?
→ vul je naam maar in!

Dat is het verhaal van het begin, van Genesis. Duizenden jaren geleden, de hele Bijbel door, is de Here God al op zoek naar de mens die Hem de rug heeft toegekeerd Adam, Kain, Abraham, Isaak , Jacob, David, enz., enz.

God mist ons. Zoekt verbinding. Ondanks alles, ondanks dat wij bij Hem zijn weggegaan, ondanks dat wij onze eigen weg willen gaan, ondanks al de pijn en het verdriet wat wij Hem hebben aangedaan houdt God nog steeds van ons.

In het Nieuwe Testament zien we hoe God nog steeds op zoek is naar mensen. Hoe concreet en persoonlijk die zoektocht is: Hij zendt Zijn Zoon, de Here Jezus, om ook jou/ons de mogelijkheid te geven om (weer) bij God te kunnen komen. Bijvoorbeeld Nicodemus (Joh. 3), de Samaritaanse vrouw (Joh. 4), Paulus (Hand. 9), enz., enz.



Een van de bekendste bijbelteksten is wel Johannes 3 vers 16: *Want God had de wereld {vul je naam maar in} zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, **opdat iedereen die in Hem gelooft***

niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

God roept ons op om te geloven. We worden in heel de Bijbel opgeroepen om te geloven. Jezus zegt: volg Mij, ga een verbinding met Mij aan.

Geloven is: tevoorschijn komen, zoals de verloren zoon uit het verre land tevoorschijn kwam en terugkeerde bij zijn Vader (Lees Lucas 15 vers 11-32).



Verwerking:

Bestudeer het Bijbelgedeelte Genesis 3 - en eventueel Lucas 15 vers 11-32 - volgens de vers voor vers methode.

- Welke vragen komen er boven?
- Wat valt je op?
- Wat is nieuw voor je?

Vragen:

1. Wat betekent "geloven" als je Genesis 3 en Lucas 15 leest? Of Deuteronomium 30: 11-14?

2. Komt dat overeen met wat jij onder “geloven” verstaat?

3. Wat zijn de consequenties van “geloven”?

4. Volgeling van Jezus zijn is dat “like of share”?
 Als het verbonden zijn met Jezus betekent, wat houdt dat dan concreet in?
 Maak dat eens concreet.

5. Wat hebben de volgende Bijbelteksten daarover te zeggen?
 1 Kor. 7:22, Mat 8:22, Mat 19 : 21, Mat. 10 : 38. Mat. 16 : 24-26, 1 Petrus 2:18 – 25, Lucas 14: 26 en Jacobus 2 : 14-26



Even heel persoonlijk:

..... waar ben je ?

Heb jij al gereageerd? Dát is de eerste en belangrijkste vraag voordat we verder (kunnen) gaan.

Ben jij al tevoorschijn gekomen? Wíl je wel tevoorschijn komen?

Willen we die verbinding met God wel aan gaan?

Ja? Pas dán kunnen we samen verder! Dan kun je (bij) Hem “horen!”

Vanuit dié verbinding met God kunnen we en wíllen we de

verbinding met elkaar aan gaan.
Maar dat komt een volgende keer aan bod.

Geloven-like or share?

Oppervlakkig like(n) of willen we ons geloof delen met anderen?



Gebed:

Waarvoor zouden we kunnen bidden?

- gebedspunten naar aanleiding van deze studie.
- gebedspunten uit ons persoonlijk (gemeente) leven.

Of zing biddend Gezang 395 (Liedboek voor de Kerken 1974):

*O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
Ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.*

*Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt zodat uw knecht het hoort.*

*Heer, roep mij als een dwalend schaap,
dat U niet zoekt en u niet vindt.
Geef mij, als één die Gij bemint,
Geef, dat ik als uw eigen kind
Uw stem mag horen in mijn slaap.*



2. HIJ - Vertrouwen

Bijbelgedeelte : Hebrëëën 11 vers 1 t/m 12 vers 13.

Verkenning van het thema

In het kader van het thema verbinding staat in deze bijbelstudie de verbinding met God centraal.

Die verbinding met God komt tot stand door geloof. Maar wat is geloof?

De bijbel zelf geeft een definitie in Hebrëëën 11:1 (NBV), namelijk 'Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien'.

Door de eeuwen heen zijn daarbij verschillende accenten gelegd. Sinds het ontstaan van de eerste gemeenten viel het accent vooral op het verbond. Sinds de reformatie kwam het voornaamste accent vooral te liggen op vertrouwen. In periode na ca. 1750, de periode van de Verlichting, lag het accent vooral op overtuiging.

In deze bijbelstudie richten we ons op de thematiek van het vertrouwen/het geloofsvertrouwen.

Opwarmer

Vertrouwen op God kan in verschillende gradaties. Laten we eens twee voorbeelden noemen.

Een gezegde luidt: 'vertrouw op God maar houd je kruit droog.' Een ander voorbeeld vond ik in het verhaal van een kind dat buiten speelde toen er een geweldig onweer losbarstte. De ouders gingen hevig verontrust op zoek naar hun dochtertje. Ze vonden het enthousiast en stralend en het eerste wat ze zei was: God houdt zoveel van me dat hij steeds foto's van me maakt.

Van het eerste menen we wellicht dat dat vertrouwen is met een voorbehoud. Geen volledig vertrouwen. Van het andere denken we misschien dat dat gevaarlijk naïef is, Van het eerste kun je ook zeggen dat het dicht ligt bij 'bidden en werken'. Vertrouwen, prima, maar ook aan de slag.

Van het tweede kun je zeggen dat dichter komt bij het geloof dat God tot het onmogelijke in staat is. Niet je eigen referentiekader als uitgangspunt nemen maar alles, ook het onmogelijke, van Hem verwachten.

Bij het begrip vertrouwen op God kan het gaan over die twee uitersten en alles daartussen.

De Bijbel open

God geeft ons in Zijn woord vele voorbeelden van mensen die volledig op Hem vertrouwden

Misschien wel omdat dat zo moeilijk is. Tegelijk is het belangrijk. Ons geloof/vertrouwen is iets wat Hem vreugde geeft. Misschien dat er wel zoveel voorbeelden in de bijbel staan om ons daarbij te helpen. We lezen een gedeelte waarin talrijke voorbeeldpersonen terugkeren: Hebreëën 11 vers 1 t/m Hebreëën 12 vers 13.

Toelichting

Waren dat nu hele bijzondere mensen, kampioenen in het geloof?

Daar is wel wat op af te dingen.

Wat denkt u van het volgende rijtje...

Noach werd dronken

Abraham was te oud

Jacob was een leugenaar

Mozes stotterde en was een driftkop

Elia was opgebrand

David had een relatie met zijn buurvrouw

Gideon en Thomas twijfelden

Jona vluchtte voor God

Jeremia was een zwartkijker

Amos' enige opleiding was in de vijgenkwekerij

Hosea's vrouw was een prostitué

Johannes de Doper was een schreeuwer

Marta was een tobber

Petrus was bang voor de dood

Paulus was een moordenaar

Dat zij een plekje kregen in de bijbel heeft kennelijk niet veel te maken met hun verdiensten. Maar wel met het feit dat zij op God vertrouwden, ondanks de omstandigheden.

Vertrouwen op God dat is de voornaamste manier om je met God te verbinden. Daar zitten diverse aspecten aan:

Vertrouwen is niet iets wat de wereld ons leert.

In deze wereld gaat het vooral om zelfvertrouwen. Als je dat hebt dan gaat het je goed. De wereld is maakbaar, je bent zelf de regisseur van je levensgeluk. Vanuit zelfvertrouwen ben je in staat te ondernemen, te functioneren. Maar het geeft niet een reëel beeld van jezelf of van de wereld, want zo'n houding rekent niet met de Schepper van dat alles. Een veel reëlere keuze is om jezelf niet als middelpunt te zien van dat alles maar als onderdeel van een groter geheel.

Vertrouwen is geen gevoel maar een keuze.

Je vertrouwt je toe aan God omdat je gelooft dat Hij betrouwbaar is. Omdat je erop vertrouwt dat Hij nooit zal handelen op een manier die jou benadeelt.

Dat wil niet zeggen dat je verder initiatiefloos door het leven gaat. Vertrouwend op God kun je dingen ondernemen, maar ook fouten maken of tegenslagen en mislukkingen tegenkomen in je leven. Maar je weet: God is er bij. Hij heeft er verdriet van als jou iets niet lukt, maar laat je niet in de steek en kijkt vol belangstelling naar de volgende stap die je gaat zetten. Vertrouwen is een keuze, zoals dat bijvoorbeeld staat in Spreuken 3:5-6: *Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.*

Het tegenovergestelde van vertrouwen is angst.

Wij zijn geneigd te denken dat wantrouwen het tegenovergestelde is van vertrouwen.

Maar dat is niet zo. Jezus zegt het zelf in Johannes 14:1 *'Wees niet ongerust maar vertrouw op God en op Mij.'*

Je kunt niet zeggen dat iemand die op God vertrouwt daarmee volledig zonder angst door het leven gaat. Angst maakt onderdeel uit van dit leven. En wat kan je allemaal niet overkomen, ook als je een kind van de Here bent?

Maar angst kan je nooit geheel ontredderen. Uiteindelijk vind je rust bij God. *'Here ik ben bang, maar mag ik schuilen bij U? Ik begrijp niet wat er gebeurt, maar ik hoef ook niet alles te begrijpen. Laat mij gewoon dicht bij U zijn.'*

Van grote problemen leer je meer te vertrouwen dan van kleine problemen.

Op huisbezoeken valt het me vaak op. Je kijkt met broeders en zusters mee naar hun leven en niet zelden hoor je hen zeggen: 'toen, toen het zo moeilijk was in mijn leven heb ik wel heel veel steun ontvangen, ik leefde toen dichtbij de Here. Misschien dat Paulus het daarover heeft als hij zegt in 2 Korintiërs 12. 'Als ik zwak ben, dan ben ik machtig'

Een ander voorbeeld. Als ik een klein ritje moet maken met de auto dan bid ik niet van te voren of de Here mij wil bewaren. Als ik op vakantie ga en 1000 kilometer moet reizen dan ben ik me meer bewust van de eigen kwetsbaarheid en zal ik niet op weg gaan zonder te vragen of de Here voor mij wil zorgen. Onlogisch eigenlijk. Op een korte rit ben ik immers net zo kwetsbaar als op een lange rit. Bij bijzondere dingen besef je wat gemakkelijker je afhankelijkheid dan bij de dagelijkse routine.

Als het niet lukt om te vertrouwen...

Ik heb eens een erg zieke vrouw verpleegd die zei: ik bid elke dag trouw het Onze Vader, maar een zin kan ik niet over mijn lippen krijgen, namelijk 'Uw wil geschiedde', want ik wil beter worden! Wij willen God wel vertrouwen ook al gaat de storm in ons leven te keer, maar soms lukt dat gewoon niet. Het is goed om te beseffen dat God dat begrijpt en we mogen Hem vragen om ons te helpen. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Marcus 9 vers 23 Toen zei Jezus tegen hem: 'Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.' Meteen riep de vader van het kind uit: 'Ik geloof! Kom mijn ongelof te hulp'.

God bevestigt vertrouwen.

Er is niet één voorbeeld in de bijbel te vinden van iemand die God vertrouwt, die door God in de steek wordt gelaten. God reageert ALTIJD op vertrouwen in Hem. Hij kan en Hij wil niet anders, omdat vertrouwen in Hem de basis en de kern van ons geloof is. Door de hele bijbel klinkt Gods aanmoediging: vertrouw Mij toch. Vertrouw Mij, zoals Gideon Mij vertrouwde toen hij met een handjevol mannen de grote legers van de Midianieten tegemoet ging. Waag het toch met Mij, zoals David deed toen een reus tegenover hem stond. Geloof Mij toch, zoals Paulus Mij vertrouwde toen hij het evangelie in Rome, het centrum van de toenmalige wereld, wilde verkondigen. Tekens op nieuw is er

dezelfde boodschap: vertrouw Mij!

Vertrouwen went nooit.

Geloof en vertrouwen is niet iets wat je eenmaal bereikt, een eindpunt. Het is een kwestie van levenslang groeien. God vertrouwen voor het onmogelijke went nooit. Elke dag zul je opnieuw God moeten vertrouwen. Elke dag nemen zoals hij komt, met de omstandigheden waarin je verkeert ook al begrijp je er niets van toch vertrouwen dat in Gods hand is.

Dat is de taak die een christen heeft, God volkomen vertrouwen. Dat is God groot maken in je leven. Ook al heb je God in het verleden vaak zien handelen en ook al ken je Hem veel beter dan in je jonge jaren, vertrouwen gaat niet vanzelf. Het went nooit! Het is iedere keer weer een keuze die je moet maken. Het is iedere dag opnieuw een keuze die je mag maken.

Samenvattend:

Je verbinden met God vraagt om vertrouwen. Vertrouwen is niet eenvoudig. Het is heel erg moeilijk om de regie van je leven bij een ander te laten. Het is een keuze die je elke dag opnieuw moet maken, tot eer van God en tot heil van je zelf. God wil je daar bij helpen.

Het is een taak die nooit af is en levenslang actueel blijft. Opdat je zelfs als het einde van je leven nadert met Jesaja kunt zeggen: "God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht." (Jesaja 12 vers 2)

Verwerking

Spreek met elkaar door over de volgende vragen:

1. We zagen dat je bij geloof verschillende accenten kunt leggen: overtuiging, vertrouwen, verbond. Waar ligt voor jou het belangrijkste accent?

2. Hoe was het gesteld met je vertrouwen in God, toen je nog kind was, toen je puber/adolescent was en nu je ouder bent?

3. Vind je het moeilijk om helemaal op God te vertrouwen?
Wat maakt het voor jou wel of niet moeilijk?

4. Met welk van de geloofsgetuigen in Hebreëën voel je je het
meest verwant en waarom?

5. Wat is de relatie tussen gebed en vertrouwen?

3. WIJ - Voor elkaar zijn als Jezus

Bijbelgedeelte : Markus 10 vers 35 t/m 45

Verkenning van het thema

“Geliefde broeders en zusters van de gemeente van Jezus Christus...”

Deze woorden – of woorden die er op lijken – klinken aan het begin van de preek.

En alleen al in die zin klinken allerlei woorden van onderlinge verbondenheid: geliefde broeders en zusters, gemeente...

Maar hoe geef je die onderlinge verbondenheid nu concreet vorm? Welke onderlinge houding past bij het in de gemeente ‘geliefde broeders en zusters zijn’?

Opwarmer

Beluister of zing met elkaar Opwekkingslied 378:

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen

als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

De Bijbel open

Lees met elkaar Markus 10 vers 35 t/m 45

Toelichting

Jezus heeft net verteld dat Hij zal lijden en sterven. Jezus zal vreselijke straks dingen ondergaan: bespot, bespuugd, gezeseld. Dat alles uit liefde voor mensen.

Zijn leerlingen begrijpen niets van deze woorden. Twee leerlingen slaan toch wel in het bijzonder de plank mis: Jakobus en Johannes. Zij zijn niet uit op dienen, maar op heersen. Ze willen aan de rechter- en de linkerhand van Jezus zitten. Jakobus en Johannes claimen ereplaatsen in de troonzaal, direct naast de grote Koning Jezus, een plek waar ook zij zelf als koningen willen worden bediend. Wel dicht bij Jezus zijn, maar niet met de verplichtingen van het de ander dienen.

In vers 41 lees je dat de leerlingen woedend worden als ze de vraag van Jakobus en Johannes horen. En die woede komt vooral voort uit jaloezie. Omdat de leerlingen eigenlijk met dezelfde vraag bezig waren (vgl. Marcus 9 vers 34). Zij zagen het al gebeuren Jakobus en Johannes op de ereplekken terecht zouden komen die zij voor zichzelf bedacht hadden.

Wat hebben de leerlingen in de drie jaar die ze met Jezus waren optrokken nog weinig geleerd over dienstbaarheid. En wat hebben ze ook weinig opgepikt van de leefwijze van Jezus, van zijn gevende liefde.

In Jakobus, Johannes en de andere leerlingen kijken we naar onszelf: ook wij zijn eerder geneigd om te heersen dan om te dienen. In de Heidelberger Catechismus staat het zo: 'wij zijn geneigd om God en onze naaste te haten'. Dat haten klinkt misschien wel scherp, maar wat de schrijvers bedoelen is dit: wij zetten van nature onszelf op de eerste plaats, en niet God of onze naasten.

Jezus wijst in vers 43 en 44 precies de omgekeerde weg: 'Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn.'

Uit vers 45 blijkt dat dienen de manier is waarop je 'Als Christus voor de ander bent': 'want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

In de gemeente kun je dienen heel breed invullen. Je kunt dienen met woorden: een ander bemoedigen of juist liefdevol corrigeren. Je kunt dienen met daden: schoonmaakwerk doen, praktisch bijspringen als iemand het nodig heeft. Je kunt dienen met gebeden. En noem maar op

De vorm van dienen die Jezus voorhoudt is een confronterende: door het 'dienen' te verbinden met zijn lijden maakt Jezus duidelijk dat dienen niet altijd fijn is, maar dat dienen ook pijn kan doen en offers kan vragen. Maar die weg is wel de manier waarop je 'als Christus' voor de ander kunt zijn.

Jezus ziet die dienstbaarheid niet alleen als het dienen van elkaar, maar ook als het dienen van Hem. Dat blijkt uit Matteüs 25 vers 40: "Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Elkaar dienen is dus een daad van liefde voor Jezus en van liefde voor elkaar.

Verwerking

Spreek met elkaar door over de volgende vragen:

1. Jakobus en Johannes willen de beste plekken in de buurt van Jezus, maar zonder hun broeders en zusters te willen dienen. Een houding van 'wel de lusten van dicht bij Jezus zijn, maar niet de lasten van het de ander dienen'. Licht dit gevaar ook voor ons als gemeenten op de loer? Waar en hoe?

2. Jezus roept op om te dienen. Welke associaties heb jij bij het woord 'dienen'? Vind je het een positief of een negatief woord? Waarom?

3. Het is voor mensen niet altijd makkelijk om God en de ander belangrijker te vinden dan zichzelf. Hoe merk jij dat in je leven?

4. Probeer van de persoon naast je te verwoorden hoe hij of zij volgens jou de andere gemeenteleden kan dienen. En reageer op wat de personen naast jou over jou zeggen.

5. Op welke manier zou je het 'je broeders en zusters belangrijker kunnen vinden dan jezelf' merkbaar kunnen maken in:

a. De kerkdiensten?

b. De omgang met mensen van een andere leeftijdsgroep dan jij (bijvoorbeeld tieners, of juist ouderen)?

c. De vraag of je een ambt of taak wilt aanvaarden?

d. De samenwerking tussen Lijnbaankerk en Lichtbaken?

6. Heb je wel eens gemerkt dat het je pijn deed of moeite kostte om in de gemeente anderen belangrijker te vinden dan jezelf?

7. Waar zou je, naar aanleiding van deze studie, voor willen bidden?

4. WIJ - Liefde is.....

Bijbelgedeelten : Johannes 13: 33-35 en Johannes 13: 3-17.

Verkenning:

Je kent ze vast wel, de alom bekende 'liefde is.... plaatjes', waarin een getekend mannetje en vrouwtje de verschillende vormen van 'liefde is....' weergeven.

Liefde verbindt mensen aan elkaar.

In deze studie willen we gaan kijken naar de opdracht die Jezus geeft aan Zijn discipelen in een nieuw gebod: Heb elkaar lief! n.a.v. Johannes 13: 33-35.

Waar denk jij aan bij het woord liefde is...?

Ter voorbereiding op deze studie is het goed, zodat we deze studie in zijn context kunnen plaatsen, om Johannes 13 door te lezen.

In jouw voorbereiding vul je ook onderstaand liefde is... plaatje in. Deze kunnen als opwarmer tijdens de Bijbelstudie op een groot papier worden opgeschreven om zo de verschillende manieren waarop iedereen naar het woord 'liefde is...' kijkt in beeld te krijgen.



Opwarmer & opdracht:

Schrijf de verschillende vormen van 'liefde is...' met elkaar op een groot vel papier.

Vertel elkaar waarom je gekozen hebt voor deze woorden.

De Bijbel open:

Johannes 13: 33-35.

Johannes 13: 3-17.

- Bespreek eerst de vragen n.a.v. dit stukje die er zijn bij de kringleden.

Toelichting:

Johannes beschrijft zeer uitgebreid de tijd die de discipelen doorbrengen met Jezus voordat Hij wordt gevangen genomen en voor ons zal lijden en sterven aan het kruis.

Rijke lessen geeft de Rabbi aan hen mee voor de tijd die komt, die ook nu nog voor ons van grote waarde zijn. Vers 33 begint in de oorspronkelijke tekst met de woorden; lieve kinderen.

Twaalf grote sterke kerels worden aangesproken door Jezus met deze woorden. Deze woorden laten gelijk de verbondenheid zien die Jezus heeft met zijn volgelingen. Die God de Vader heeft met zijn kinderen.

Een Vader die liefheeft, niet omdat ze altijd zo lief zijn, maar omdat Hij niet anders kan dan onvoorwaardelijk liefhebben. Jezus, geeft in vers 34 een opdracht aan zijn discipelen waar het gaat om liefhebben. Hij noemt het woord liefde zelfs 3x in dit vers. De inhoud van die opdracht die Jezus aan de discipelen vraagt, en indirect ook aan ons, geeft Hij eerst zelf aan ons; **onvoorwaardelijke liefde.**

Wat wordt er nu met liefde bedoeld?

Welke associatie je kunt hebben met de woorden; 'liefde is...' hebben we bij de opwarmer al besproken. Dit kan variëren van liefde voor je man/vrouw tot de liefde voor je 1^{ste} kopje koffie in de ochtend. In onze taal gebruiken we dus veelvuldig het woord liefde, terwijl de betekenis daarvan nog wel eens kan verschillen. In de Griekse taal zijn er verschillende woorden die bij het woord liefde worden gebruikt. Het zijn er 4, maar op 2 woorden wil ik wat dieper ingaan.

Eén van die woorden is eros, dat overigens in de Bijbel niet gebruikt wordt. Het woord Eros voor liefde wordt gebruikt wanneer het gaat om begerende liefde, aantrekkingskracht die

je voelt tot de ander. Die liefde begint met gevoelens en eindigt in daden. Het andere woord dat in de Bijbel wel gebruikt wordt voor liefde is het woord agapè, wat betekent; niet anders kunnen dan liefhebben. Deze liefde begint met liefdevolle gedachten en de gevoelens komen pas later. Wanneer we de eros-liefde tegenover de agapè-liefde stellen, zien we dat de eros-liefde ook een bezitterige eigenschap heeft tegenover de dienende eigenschap die de agapè-liefde laat zien.

Wanneer de Bijbel spreekt over God is liefde (1 Joh. 4:8), God is agapè, betekent dit meer dan een eigenschap van God, het is het hele wezen van God. God kan niet anders dan liefhebben omdat God liefde is.

Wellicht helpt onderstaand schema, om het verschil tussen eros en agapè wat duidelijker te maken.

Eros → liefdevolle gevoelens → liefdevolle gedachten → liefdevolle daden.

Agapè → liefdevolle gedachten → liefdevolle daden → liefdevolle gevoelens.

In ons dagelijks leven is de volgorde bij de eros liefde ons niet vreemd. We hebben een klik, gevoelens, met iemand (als geliefden of vriendschappelijk). We hebben liefdevolle gedachten over deze persoon en dat uit zich in de daden richting deze persoon (liefdesrelatie of vriendschap). Maar dit concept werkt niet om je liefdevolle gevoelens te tonen aan diegene waarmee je moeite hebt. Hoe anders zijn dan de stappen die de agapè liefde laat zien. Gevoelens komen pas aan het eind, daar hoef je niet op te wachten. Maar het begint met de liefdevolle gedachten over de ander, die je omzet in een daad ongeacht de persoon. Om ons te laten begrijpen wat agape liefde is, geeft Jezus zelf een praktisch voorbeeld in ditzelfde Bijbelgedeelte. Lees met elkaar nog maar eens het stukje uit Johannes 13 van vers 3-15.

De ander de voeten wassen! Hoe ontwikkel je dan die liefde dat je in staat bent tot voeten wassen? Vanuit de agapè-liefde!

Je hoeft in elk geval niet eerst te wachten tot je fantastische gevoelens hebt. Of tot je iemand aantrekkelijk vindt. Hoe doe je

dat dan voeten wassen? Nou, gewoon het eerstvolgende paar voeten aanpakken. Kijk naar de mensen om je heen. Was voeten. Luister. Voeten wassen heeft te maken met je bezorgdheid over mensen laten zien, over hun behoeften. En dat is heel praktisch. Let op! dat je je niet alleen richt op de mensen die voor jou aantrekkelijk zijn, die ervoor zorgen dat jij je goed voelt over jezelf! De focus ligt op een gedachte die je omzet in een daad en waarbij de gevoelens pas op het eind komen.

Vragen:

1. Door welke liefde laat jij je leiden?
2. Soms lukt het niet om lief te hebben met Gods liefde. Herkenbaar? Waarom?
3. Hoe kun je liefhebben wanneer het tegen je gevoel ingaat?
4. In Romeinen 12 vers 9 staat: *'laat uw liefde oprecht zijn'*. Wat zegt deze tekst jou?
5. Ervaar je de verschillende vormen van liefde in de onderlinge verhoudingen in de gemeente?
6. Leg de volgende teksten eens naast elkaar en wat valt je op?
'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.'
(Joh. 13:34)

'Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen'. (Joh.13:14)

7. Wat maakt het gebod van Jezus nieuw?

8. Lees vers 35 nog een keer! Als de kerk de etalage is van Gods Koninkrijk in deze wereld. Hoe vind jij dat deze etalage er dan uit zou moeten zien?

9. Om terug te komen op liefde is.... dan zou onderstaand plaatje van toepassing zijn.
Hoe kun jij hier invulling aan geven?



Gebod:

Waarvoor zouden we kunnen bidden?

- Gebedspunten naar aanleiding van deze studie.
- gebedspunten uit ons persoonlijk (gemeente) leven.

Om mee naar huis te nemen:

Om de verbondenheid met elkaar te bevorderen is het goed om ook onze gebedspunten met elkaar te delen. Deel enveloppes uit met daarin een briefje waarop je jouw persoonlijke gebedspunt(en) schrijft. Dit mag anoniem maar hoeft niet.

Stop de briefjes in de enveloppes en verzamel ze, waarna iedereen een blanco enveloppe trekt. Deze enveloppe met persoonlijk gebed mag je gedurende komende week, voor de ander, meenemen in jouw tijd met God.

5. ZIJ : 'Hoe sta ik als Christen in de wereld?'

Bijbelgedeelten: 2 Korintiërs 6 vers 1 t/m 4, Kolossenzen 1 vers 24 t/m 29, 1 Timoteüs vers 12 en Titus 2 vers 7.



Verkenning thema

Deze studie gaat met name over de wijze waarop wij als christenen in het leven staan of zouden kunnen staan. Belangrijke vraag in het algemeen is: "zien of merken mensen in mijn omgeving aan mij dat ik christen ben door wat ik doe of zeg of juist nalaat om Christus wil?"

In deze studie wordt de plek van christenen in de wereld vergeleken met die de accountmanager van een technisch bedrijf. In het licht van dit beeld worden diverse bijbelgedeelten overwogen en besproken.

1. Dienaren van God



Vroeger werden accountmanagers "vertegenwoordigers" genoemd. Zij vertegenwoordigen een bedrijf in het land of daarbuiten om producten en/of diensten te verkopen en relaties met bestaande en nieuwe klanten te onderhouden. Zo zijn ook

christenen zijn 'vertegenwoordigers van het evangelie' en 'in dienst' van God.

De Bijbel open:

Lees met elkaar 2 Korintiërs 6 vers 1 t/m 4.

Toelichting

In dit gedeelte zijn de apostelen Paulus en Timoteüs aan het woord. In vers 1 noemen zij zich 'Gods medewerkers.' In vers 4 klinken woorden van gelijke strekking: 'Bij alles wat wij doen, willen wij laten blijken dat wij dienaren van God zijn.'

Verwerking

Spreek met elkaar door over de volgende vragen:

1. 'Dienaar van God zijn', welk gedachten of gevoelens roepen deze woorden bij jou op? Vind je het aantrekkelijk om 'dienaar van God' te zijn? Waarom wel of niet?
2. Hoe zien/merken mensen aan jou dat je christen bent?
3. Paulus en Timoteüs schrijven dat zij geduldig pijn en moeite verdragen ter wille van de Heer. Blijkbaar was 'dienaar van God zijn' voor hen niet makkelijk. Zijn er dingen die het voor jou moeilijk maken om op jouw plek in de wereld (werk, gezin, vrienden, hobby/sport, etc.) herkenbaar te zijn als christen?
4. Welke dingen zou je moeten opgeven of nalaten om meer aan je roeping als 'dienaar van God' te beantwoorden?

5. Zijn er momenten waarop je je tekort voelde schieten als 'dienaar van God' in deze wereld? Wat zou jou helpen om daarin te groeien?

2. Strijden als een team



De accountmanager heeft als taak om zoveel mogelijk producten en/of diensten aan de man te brengen. Daarvoor spant hij zich iedere dag voor 100% in. Hij doet dit niet alleen. Collega's zijn onmisbaar om het werk vol te kunnen houden en goed te doen. Op kantoor werken zijn collega's uit, geven technische ondersteuning. Opdrachten worden verwerkt en collega's zorgen dat de producten op tijd worden geleverd bij de klant.

Voor een christen is het niet anders: onze roeping is om het 'goede nieuws van Christus aan de man/vrouw te brengen', en ook wij hebben daarvoor de steun van medechristenen nodig.

De Bijbel open:

Lees met elkaar Kolossenzen 1 vers 24 t/m 29

Toelichting

Ook hier schrijft de apostel Paulus. Hij pakt ook hier het beeld van de 'dienaar' op (vers 25). De dienstbaarheid aan God krijgt vervolgens een concrete invulling in vers 28: verkondigen, waarschuwen, onderwijzen – om mensen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

Uit vers 29 blijkt dat dit voor Paulus geen eenvoudige taak was: het vraagt inspanning, strijd leveren – maar wel met de kracht die Jezus Christus geeft. Paulus merkt dat Jezus door de Heilige Geest de kracht geeft om te strijden in dienst van Christus.

Verwerking

Spreek met elkaar door over de volgende vragen:

1. Paulus omschrijft zijn dienst aan Jezus als een 'strijd'. Op welke manier is Jezus dienen voor jou strijd leveren?
2. Een accountmanager heeft een team van collega's om zich heen. Welke personen zijn voor jou belangrijk om als christen staande te blijven?
3. Paulus schrijft hoe hij de kracht van Jezus ervaart. Ervaar jij dat de Heilige Geest jou kracht geeft of heeft gegeven?
4. Wat zou Paulus bedoelen met de woorden 'iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen'? Is dat iets wat jij ook zou kunnen?

3. Overtuigd van de goede zaak



De accountmanager staat 100% achter zijn product. Hij wordt enthousiast als hij over zijn producten praat. Dit brengt hij ook over naar zijn klanten. Juist dat moet leiden tot goed zaken doen, want dat maakt zijn leidinggevende heel tevreden. Een echt overtuigde accountmanager vertelt ook op verjaardagen honderduit over de nieuwste ontwikkelingen, hij raakt er niet over

uitgesproken...

Zijn hele leven straalt uit dat hij hart heeft voor de zaak.

De Bijbel open

Lees met elkaar 1 Timoteüs vers 12 en Titus 2 vers 7.

Toelichting

Beide gedeeltes zijn afkomstig uit de 'pastorale brieven van Paulus'. Het zijn geen woorden voor de hele gemeente, maar woorden waarmee Paulus zijn jongere opvolgers Timoteüs en Titus leert hoe ook zij hun leven in dienst van Jezus Christus kunnen stellen.

Allebei worden zij aangespoord om met *het hele leven* een getuige te zijn, in 'alles wat zij doen', in 'alle goede dingen'. Zijn woorden aan Timoteüs en Titus zijn alleen maar geloofwaardig omdat Paulus ook zelf zo leefde. Zoals Paulus ook elders schreef: "Volg mijn voorbeeld, zoals ik het voorbeeld van Christus volg" (1 Korintiërs 11:1).

Pas wanneer je Christus persoonlijk navolgt, kun je net als Paulus anderen vrijmoedig uitdagen om jouw voorbeeld te volgen.

Wees niet als de vader die tegen zijn zoon zegt dat hij niet moet roken maar ondertussen zelf het slechte voorbeeld geeft door dagelijks een pakje sigaretten weg te stomen.

Een spreuk zegt: "*Je kunt onderwijzen wat je weet, maar je produceert wat je bent*"

Het gaat niet uitsluitend om wat je weet of om wat je zegt, maar bovenal hoe je leeft.

Een goede boom brengt goede vruchten voort en een slechte boom slechte. Bedrieg jezelf dus niet, maar streef ernaar een goed voorbeeld te zijn zodat je met vertrouwen tegen anderen kunt zeggen: volg mijn voorbeeld zoals ik Jezus volg.

Verwerking

Spreek met elkaar door over de volgende vragen:

1. Had je als kind een groot voorbeeld of idool? Wat sprak je zo aan in hem/haar?

2. Paulus schetst een beeld van gelovigen die in hun hele manier van doen, in alles wat ze uitstralen en uitleven een overtuigende bode van Jezus zijn. Heb jij ook daarin een voorbeeld?

3. Zijn er dingen die jou in de weg zitten om met je hele leven een getuige te zijn van Jezus?

4. Op welke manier lukt het jou om te laten zien dat je overtuigd bent van de goede boodschap van Jezus?

Overweging ter afsluiting

Gedreven zijn voor Jezus is goed. Hem willen dienen in deze wereld is prachtig. Maar ter afsluiting nog eenmaal de accountmanager: hij is niet willekeurig in het benaderen van potentiële kopers van zijn product of dienst. Het zou bijvoorbeeld onzinnig zijn als een vertegenwoordiger van Mars of Twix leden van de diabetesvereniging zou benaderen of die interesse in zijn product zouden hebben. Een goede accountmanager legt gerichte contacten en zoekt naar 'gaten in de markt': nieuwe afzetgebieden voor zijn product.

Ook als christen is het goed om niet als een kip zonder kop te strijden voor Jezus.

Bedenk eerst wat de kern van je boodschap is ('het product') en wie bij dat 'product' gebaat is.

Om thuis over na te denken:

Wat is voor mij de kern van 'geloven in Jezus'? Wie zou ik met die boodschap willen bereiken? En hoe zou ik die persoon/personen kunnen bereiken?

Gebed

Dank met elkaar God voor:

- zijn grootheid en trouw,
- zijn gemeente,
- medemensen die op je pad gebracht zijn,
- (vul maar aan)

Bid met elkaar voor:

- relaties,
- duidelijkheid over de weg die je moet gaan
- mede christenen die in moeite verkeren
- (vul maar aan)

6. ZIJ - Verbonden in de wereld...

Bijbelgedeelte : Matteüs 5: 1-16 (NBG51)

Verkenning:

De Bijbel vertelt ons over het plan en verlangen van God met de wereld en met ons mensen.

Wat was Gods verlangen toen Hij ons schiep? Genesis 1 vers 26 laat het ons zien; *'laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken'*.

De zondeval heeft ervoor gezorgd dat we dat verlangen van God zijn kwijtgeraakt. We zijn ons bewust van Zijn reddingsplan waarin God de verbroken relatie herstelt door het sturen van Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld. Onze zonden zijn vergeven door het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. Maar stapte God daarmee af van Zijn oorspronkelijke bedoeling met de mens? Was het reddingsplan Zijn einddoel?

Nee, zeker niet. Maar we zijn het zicht op Gods scheppingsplan enigszins kwijtgeraakt. God is tot op deze dag bezig om mensen te maken naar Zijn evenbeeld. Matteüs 4:19 vertelt het ons; *'Komt achter mij aan en ik zal maken ...'*. Laten we eerlijk zijn, dat is een hele klus!

God werkt in jou en mij om Zijn Koninkrijk te vestigen hier op aarde, in de wereld waarin wij leven. Straks bij de wederkomst in zijn volledige volmaaktheid, maar nu mogen de tekenen van dat Koninkrijk al zichtbaar zijn in ons, in de wereld waarin wij leven. Straks maken we een sprong naar tot wat Hij ons wil maken, waarover Jezus spreekt in de bergrede in Matteüs 5. In de studie zullen we met elkaar gaan kijken hoe wij daar in ons leven en daarmee ook in de wereld met elkaar invulling aan kunnen geven.

Opwarmer:



De trolleybus, je ziet ze niet veel meer in het straatbeeld. De trolleybus is een aangedreven bus die van spanning/kracht voorzien wordt met behulp van een bovenleiding. Door contact te houden met de bovenleiding vindt de bus zijn weg door de stad/wereld. Zo'n bus heeft zeker voordelen; een stuk stiller en goed voor het milieu. Maar ook nadelen; er moeten investeringen gedaan worden in de Bovenleiding. Bewust schrijf ik Bovenleiding hier met een hoofdletter! Het voorbeeld van de trolleybus laat ons zien hoe wij als christenen onze weg in de wereld kunnen volgen. Dat kan niet zonder te investeren in de Bovenleiding. Onze verbondenheid, ons contact met God.

- Hoe investeer jij in de Bovenleiding?

De Bijbel open:

Matteüs 5: 1-16 (NBG i.v.m. gebruik woord 'zalig'. Zie toelichting)

Toelichting:

Wie de bergrede leest en ernstig neemt, kan zich verslagen voelen. Er ontstaat een spanningsveld tussen het door God gevraagde en het door mensen als van hen onmogelijk verwachtte. Die spanning ontstaat als we de nadruk leggen op wat God van ons verwacht en de bergrede lezen als iets wat Hij van ons vraagt. Er is ontspanning als we benadrukken wat God van ons kan maken en de bergrede lezen als een 'aanbod'. De bergrede spreekt Jezus uit aan het begin van Zijn verkondiging. Hij spreekt deze woorden tot de discipelen en over hun hoofden ook tot de scharen. Als Jezus de bergrede uitspreekt heeft Hij de

discipelen nog maar kort daarvoor ontmoet. Jezus riep hen; 'Komt achter Mij aan en Ik zal u vissers van mensen maken' (Mat. 4:19). Dat houdt in dat Hij mensen van ze wil maken, door wie anderen worden aangetrokken. Aantrekkelijke mensen, naar Zijn evenbeeld, zoals God het van oorsprong bedoelt had.

In de bergrede ligt sterk de nadruk op wat je bent in Christus en niet op wat je doet. Daarom begint Hij de bergrede met negen keer te vertellen wat je bent in Hem. En Hij vat ze samen in dat ene woord: "zalig", en voegt daar aan toe; zijt gij. Je bent het dus als....

Zalig, een woord, dat in ons taalgebruik weinig wordt gebruikt. De NBV gebruikt hiervoor het woord gelukkig. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het woord 'zalig'. Oorspronkelijk betekent het woord 'zalig' hier 'welgelukzalig', daarin vinden we ook het woord geluk. Zalig ligt ook dicht bij het woord 'gezegend' en overstemt voor mij persoonlijk hiermee het woord gelukkig.

Iemand heeft eens gezegd dat de bergrede een weergave is van de Here Jezus zelf. Wat Hij is, wat Hij doet, hoe Hij leeft. Behalve dat is het een uitgebreid verslag van wat Hij van Zijn volgelingen wil maken. God wil mensen gelijkvormig maken aan het beeld van zijn Zoon (Rom. 8:29).

Verwerking:

Bestudeer dit Bijbelgedeelte volgens de vers voor vers methode. Maak hierbij gebruik van Bijbelcommentaar en uitleg. (Het Leven, Bijbel met kanttekeningen, tekstverwijzingen)

Geef je eigen bewoording aan elke vers.

- Welke vragen komen er boven?
- Wat is nieuw voor je?

Vragen:

1. Eindeloos veel meningen over de bergrede; onmogelijk, ontmoedigend, niet voor deze tijd, je moet ernaar streven.... Wat is jouw mening over de bergrede?

2. Hoe anders is de bergrede dan het denken van de wereld. De wereld zegt: een brutaal mens heeft de halve wereld. Jezus zegt: zalig de zachtmoedigen.

De wereld zegt: een leugentje om bestwil. Jezus zegt: zalig wie zuiver van hart zijn. Hoe anders ben jij en het denken van de wereld?

3. Er zijn Bijbeluitleggers die verdelen de negen zaligsprekingen in drie groepen van drie. Dan bevat steeds de eerste zaligspreking de stelling, de tweede de tegenstelling en de derde de samenstelling.

Dus: door arm van geest te worden, (afhankelijkheid van God, dat je mag steunen op de genade van God in Jezus) ga je treuren om jezelf en de wereld rondom je (zondebesef) en dat maakt je gemoed zacht. Zonde maakt hard, vergeving maakt zacht. Wat vind je van deze uitleg?

Kun je die ook toepassen bij de andere zaligsprekingen? (vers 6,7,8 & vers 9,10,11)

4. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt Jezus in vers 13. Zout heeft 3 eigenschappen; geeft smaak, zuivert (gaat verderf tegen), maakt dorstig.

Hoe geef jij hier praktisch een invulling aan in je dagelijkse leven?

5. De Bijbel geeft ons de opdracht om gelijkvormig te worden aan Jezus (Rom. 8:29) en tegelijkertijd niet gelijkvormig te worden aan deze wereld (Rom. 12:2). Hoe ga jij om met deze opdracht?

Afsluiter of verdieping:

De bergrede stopt niet na het uitspreken van de negen zaligsprekingen. Het is dan ook zeker de moeite waard om een (zelf)Bijbelstudie te doen naar de rest van de bergrede in Matteüs 5, 6 & 7. De bergrede laat het karakter van Jezus zien die ons verbindt met God en zo komen we terug bij de begintekst. God spreekt duidelijk zijn verlangen uit als Hij zegt: *'laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken'*.

Maar die verbondenheid en omgang met God in de wereld van nu is zwaar onder druk komen te staan. De cijfers over de vervolging van christenen zijn schrikbarend. Misschien denk je dat we door de duivel gespaard worden hier in West-Europa?! Zeker niet. Maar bij ons gebruikt hij een ander wapen, een tactiek die heel onschuldig lijkt. Zo onschuldig dat we het niet eens doorhebben. Dit wapen, dat de duivel gebruikt om christenen van God weg te houden, heet 'afleiding'. Allerlei dingen die ons afleiden van een omgang/verbondenheid met God. Om een voorbeeld te noemen; televisie, internet, sociale media zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven.

Het verbindt ons met de wereld, maar het gaat als we niet uitkijken ten koste van onze verbondenheid met God. Gemiddeld besteden we met z'n allen drie uur en twintig minuten aan dit speelgoed voor volwassenen. We liken & sharen wat af met zijn allen... Tijd die we ook door zouden kunnen brengen met God. Waarin Hij ons kan maken tot wat de bergrede ons laat zien. Verbonden in de wereld.... Waar zijn we mee verbonden? Met de wereld of met God?

- Herken jij het gevaar van de afleiding van de werkelijk belangrijke dingen? Wat doe jij daarmee? Hoe ga jij daar verantwoordelijk mee om?

Gebed:

Waarvoor zouden we kunnen bidden?

- gebedspunten naar aanleiding van deze studie.

- gebedspunten uit ons persoonlijk (gemeente) leven.
- vervolging van christenen wereldwijd.
- bescherming voor afleidingen die ook ons christelijk leven binnensluipen.

AANTEKENINGEN: